

# De gedachte, de beslissing, een verhaal



## Uitnodiging; lezing over zelfdoding en verliesverwerking

Maandag 20 april - 19:00 uur - Brasserie Fleurie Rosmalen

Maak ook kennis met:

Lilian Arts



Wilma van Beekveld



Jacqueline Van Veelen



mr. Francis Dammers - van der Wegen



Fred Budas



# De gedachte, de beslissing, een verhaal

Als Viktor Staudt geen uitweg meer ziet besluit hij een einde aan zijn leven te maken. Hij overleeft het maar raakt wel zijn beide benen kwijt. Viktor vertelt open en levendig over zijn leven, toen en nu, en hoe hij omgaat met de dagelijkse dingen die op zijn pad komen.



Tegenwoordig lijkt het praten over psychische problemen en zelfdoding heel gewoon.

### Maar is dat ook zo?

Is er meer begrip en een luisterend oor voor diegenen die worstelen en twijfelen over de zin van het doorleven? Ervaren hun partners, kinderen, ouders, familieleden, collega's, vrienden openheid en steun? Hoe overleef je zelf na een zelfdoding van iemand die je dierbaar is?

Lilian Arts van ArtsLommelen Uitvaartverzorging heeft Viktor uitgenodigd om een lezing te geven over zijn leven toen en nu. Zijn door hem geschreven boeken zullen als een rode draad in de lezing verweven worden. Daarna schuift onder andere Jacqueline van Veelen mediator-coach aan tafel om vragen te beantwoorden en informatie te delen.

Datum: **Maandag 20 april 2015**

Tijdstip: Ontvangst met koffie/thee 19.00 uur, start lezing 19.30 uur tot 21.30 uur

Locatie: Brasserie Fleurie, de Driesprong 11 – 5241 TJ Rosmalen

Parkeren: Achter de Driesprong of Burg.Nieuwenhuijzenstraat

Station: Loopafstand circa 7 minuten wandelen

Entree: Vrij

Aanmelden: Graag, ivm organisatie - [info@artslommelen.nl](mailto:info@artslommelen.nl)  
Telefonisch 073-6893597 of 06-53616114

Organisatie: ArtsLommelen Uitvaartverzorging, 's-Hertogenbosch, Rosmalen en omgeving - [www.artslommelen.nl](http://www.artslommelen.nl)

